

Dette nyhedsbrev er skrevet som en mail - derfor er kopieringen desværre sket med få fotos,

December 2015

Kære alle 100 kvinder

Jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår --et nyt år hvor vi må kunne se tingene i det klareste lys.

Jeg har lige været i Indien igen - og besøgte også Tellus Art Academy -



Der går stadig 150 børn på skolen - nogle er afsluttet, for at fortsætte på andre skoler, og derfor har der været plads til nye, mange små -og lidt mere forsigtige ... ja og det er jo lige til man har mødt dem nogle gange.

Men jeg manglede nu de store -dem der var fortsat andre steder. Jeg kunne godt tænke mig, om vi næste gang jeg kommer, laver et arrangement hvor vi også invitere de "store" elever... ja de er kun 12-14 år, og mon ikke de stadig også føler de hører til på Tellus Art Academy. Jeg mødte et par stykker af dem inde i Landsbyen -det var dejligt, jeg har alligevel fulgt dem siden foråret 2011.

Jeg havde inviteret Dorthe Junge med -hun er tidligere skoleleder på Frederiksberg Ny Skole. Hun er meget optaget af ny undervisnings

pædagogik, så det var meget inspirerende at samarbejde med hende - både omkring de dage vi havde på vores skole - og på andre skoler vi besøgte.

Vi havde en del materialer med for at præsentere og inspirere lærerne i at gøre brug af mere leg i undervisningen. Vi talte om hvordan at mange af dem, de var reelt ikke større end at de stadig elskede at lege, og i hvor lang tid de kunne sidde stille...

Det er meget unge lærer og som jeg tidligere har fortalt om, har de kun deres egen skole oplevelser at undervise ud fra. De er meget glade for at høre om hvordan man også kan lege læring ind - om det mest er fordi de syntes det er spændende at snakke med os... ja det har selvfølgelig også sin del af glæden, men jeg oplever at de tager ideer til sig og selv prøver noget af det af.



Vi havde bla en stor pose hønseringe - som min nabo Karen havde givet mig til at tage med. Hønseringene blev brugt i en matematik time, hvor vi viste dem hvordan matematik kunne blive mere sjovt hvis aktivitet var en del af læringen - så vi klunsede med en af klasserne, og tro mig der blev grinet, talt og regnet, og selvfølgelig på engelsk. - jeg tror det gør indtryk og inspirere til -bare lidt ændring skole gangen - og jeg fik netop nogle billeder dernede fra hvor de bruger både hønseringe og andre materialer vi havde med...

andre ting vi havde med som klodser, store bogstaver og terninger gav andre undervisnings og lærings-oplevelser, - og her var Dorthe god til at ha ideer, og jeg lærte også virkelig meget..



Den sidste dag havde vi en kunstworkshop, hvor de arbejdede med at lave mønstre, det blev til billeder som vi hjalp dem med at dekorere klasseværelserne med, det er noget som vi godt kan gøre noget mere ved, jeg bliver inspireret når jeg ser hvordan andre skolens klasseværelser ser ud.....

Og med alle de kunstnere der kommer derned er der sikkert nogle der gerne vil dekorere nogle væge - og endda sammen med eleverne. Vi sluttede workshoppen med sodavand og kiks.

Det har længe naget mig at de mange bøger vi har købt til dem - ligger alt for godt låst inde i biblioteket, og de gange jeg har været der er de foruroligende lidt slidt... Så jeg besluttede, og jeg er nød til at indrømme - uden at spørge om lov fra Head masteren, så købte vi 6 gode klare plastkasser med gode tætsluttende låg, og pakkede en bogkasse til hver klasseværelse --



Det virkede som om det var noget lærerne blev meget glade for - nu kunne de administrere de 40 bøger som tilhørte deres klasserum... Og også det har jeg fået billeder fra.

Ja det er et dilemma - hvor meget kan jeg tillade mig at komme og blande mig i, ja hvad har jeg egentlig at gøre der... det er en tanke der kommer til mig ofte.

Jeg holder meget fast på at det er dem der ved bedst om hvordan deres liv er - så jeg prøver at holde mig på grensen - men igen hvad er grensen.

Dog er der en lærer Pavan, som jeg har kendt i mange år -og har en fornemmelse af at have en fortrolighed med, hun er ansat og lønnet af Tellusart, og er meget dedikeret til lærerrollen, og holder meget af børnene. Hun er netop startet på en undervisnings uddannelse. - Vi håber at hun vil ha mulighed for at fortsætte på denne skole og alt efter hvem og hvor hun bliver gift..... så ser vi en mulighed for at hun en dag overtager mere af ledelsen, hun er god og hun vil meget gerne have inspiration til nyt, og at skolen og

dermed området løftes. Det er også i hendes families interesse, de arbejder også for udvikling af landsbyen.



Med dette skriv -vil jeg igen gerne ønske jer, en glædelig jul og et godt og lyst nytår.

Kærlig hilsen Pernille